



Pelgrims van hoop

Hymne voor het Jubeljaar 2025

Refrein



Vlam van lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.



Gij, de bron van vred' en eeu-wig le-ven, laat ons vei-lig voort-gaan aan uw hand.



1. Al - le lan - den, vol - ke - ren en ta - len
2. Goe - de God, ge - dul - dig, vol er - bar - men,
3. On - ze o - gen zien de nieu - we mor - gen.



die in nacht en duis - ter - nis ver - dwa - len,
toon uw trouw aan klei - nen en aan ar - men.
Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor - gen,



zien een licht: uw Woord komt hen be - zoe - ken.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieu - we aar - de.
zendt ons uit: 'Ver - kon - digt al - ler - we - gen:



Wie ge - bro - ken is, mag uw Zoon ont - moe - ten. Vlam van
Zend uw A - dem, God, laat ons niet ver - har - den.
Ik ben God - met - u. Ga, ont - vang mijn ze - gen!

oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri
Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk
muziek: Francesco Meneghello