



?



Wie was Valentijn?

Wie was Cupido?



**geef iedereen
die bij je is
een compliment**





zing een (bestaand)
lied over de liefde



“

liefde
vermenigvuldigt
zich
door te delen





ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet
en de kleur is ...



vraag of iemand
iets wil drinken of
snoepen en
ga dat dan halen





sla de bijbel open
en lees een stukje
wat op de linker of
rechterzijde staat
voor



geef een goede
karaktereigenschap
van een persoon
in je omgeving
en laat de anderen
raden wie het is





?



**Heb je wel eens
vlinders in je buik
gehad?**



**Voor wie of wat
wil jij bidden
of danken?**





?

**Kan jij
van iemand houden
zonder jaloers
te zijn?**



**zing een (bestaand)
lied over de liefde**





?

**Wat betekent
ongeluk in het spel,
geluk in de liefde?**



**ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet
en de kleur is ...**





**geef iedereen die
nu bij je is
een zoen**



**waar liefde is,
is leven
(Mahatma Gandhi)**





**Voor wie of wat
wil jij bidden
of danken?**



**Wie van de mensen
die nu bij je is,
bewonder je?**





**sla de bijbel open
en lees een stukje
wat op de linker of
rechterzijde staat
voor**



**kijk degene
die het dichtst
bij je staat of zit
diep in de ogen
zonder te lachen.
Degene
die het eerst lacht,
gaat een stapje terug**





het is tijd
voor een
groepsknuffel



“

vrede begint
met een glimlach
en een glimlach
is het begin
van de liefde
(Moeder Teresa)





zing een (bestaand)
lied over de liefde



denk
aan een bekend
personage
en beeld die uit





sla de bijbel open
en lees een stukje
wat op de linker of
rechterzijde staat
voor



Wat betekent
vriendschap
voor jou?





ruil van plaats
met degene
die vlak achter je
staat



iedereen schrijft
een mooie bood-
schap voor degene
die links naast hem
zit of staat





Voor wie of wat
wil jij bidden
of danken?



maak een dansje
met degene die
aan de winnende
hand is





je bent er bijna,
maar nog niet
helemaal: ruil van
plaats met degene
die het laagst staat



Wat betekent
liefde
voor jou?





“

**fouten zie je
als de liefde dun is**
(Phil Bosmans)



**je bent
bij het eindpunt**

