

de gelovige Thomas!

Openingslied

ZJ 406, volledig

Kondig het aan: de Heer is verrezen,
zeg aan de wereld dat Jezus leeft.

Dit is de weg, die Hij heeft geweest;
dit is de waarheid die Hij geeft.

Dit is het leven voor alle eeuwen! Alleluia! Christus leeft!

Zing nu een lied van vreugde en vrede,
zing nu een lied van barmhartigheid.

Alle verdriet en pijn zijn geleden,
al wie verdrukt is wordt bevrijd.

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. Alleluia! Christus leeft!

Leef in uw hart met volle vertrouwen,
hoop op een toekomst voor iedereen,
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen,
vriendschap en goedheid om u heen.

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. Alleluia! Christus leeft!

Kruisteken - Openingswoord

Gebed om Gods barmhartigheid

ZJ 42

C. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!

A. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!

C. Christus, ontferm U! Christus, ontferm U over ons!

A. Christus, ontferm U! Christus, ontferm U over ons!

C. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!

A. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!

Ere zij God in den hoge!

Vrede op aarde voor alle mensen, voor alle mensen van goede wil.

Wij loven U, belijden, aanbidden U,

brengen U dank, want groot is uw heerlijkheid.

Heer God, Koning van het heelal,

Heer, onze God, onze Vader almachtig.

O, eengeboren Zoon, Jezus Christus,

Lam van God voor de zonden van de wereld,

Zoon van de Vader, ontferm U over ons.

Zoon van de Vader, ontferm U over ons.

Gij immers draagt de zonden van de wereld,

neem dan onze gebeden ter harte.

Gij aan de rechterhand van de Vader,

neem ons ter harte, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de heilige, de Heer.

Gij zijt alleen de allerhoogste, Jezus Christus.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,

in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed

Eerste lezing

Handelingen 4,32-35

De verrezen Heer is voelbaar aanwezig

in de manier waarop de eerste christenen leven en samenleven.

Tussenzang

ZJ 413, volledig

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht, heeft Hij verlossing gebracht,

heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen

Hij is zo groot, Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest als een vuur als een stem in ons midden,
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen,
en zo voortaan eren uw heilige Naam
en U in waarheid aanbidden.

Tweede lezing

1 Johannes 5,1-6

*Geloof in Jezus laat in ons hart
liefde ontluiken voor God en medemensen ...*

Alleluia

Cantor: Alleluia, ...

Allen: **Alleluia, ...**

Cantor: Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge, zegt de Heer,
zalig die niet zien en toch geloofd hebben.

Allen: **Alleluia, ...**

Evangelie

Jezus en Thomas

Johannes 20,19-31

Accl. **U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.**

Homilie - Geloofsbelijdenis - Voorbede

Offerande - Gebed over de gaven

Grote dankgebed

met heilig: ZJ 42

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid: Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren: Hosanna in den hoge.

Onze Vader - Gebed om Vrede

Lam Gods

ZJ 42

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, **ontferm U over ons!**
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, **ontferm U over ons!**
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, **geef ons uw vrede!**

Communie - Communielied

ZJ 405, strofe 3+4

Gij die vreest en twijfelt, herkent uw Heer en Heiland,
die in de avond breekt het brood en voor u de Schrift ontsloot. Alleluia!

Christus is verrezen, alleluia, alleluia!

Zalig die gelovend hun God herkennen mogen!
Betast de wonden van de Heer, knielt in deemoed voor Hem neer.
Alleluia!

Christus is verrezen, alleluia, alleluia!

Bezinning na de communie

Manu Verhulst

Hij zou zijn 'snee' aan iedereen laten zien:
de snee van de operatie, en zoveel centimeter lang.
Want zijn litteken is het heilig waarmerk van al het leed dat hij
geleden heeft.

“Laat mij de sporen van zijn lijden zien!” , zei Thomas,
“laat me mijn hand in zijn doorboorde zijde leggen!
Want anders kan ik niet geloven.

Dan is Hij mijn Gezalfde niet die alle leed en lijden kan
genezen!”

Nog altijd zeggen mensen, vanuit de oude Thomastwijfel:
“Als ik persoonlijk niet bemerk hoe christenen omgaan met het
lijden,
hoe zij het leed verwerken tot nieuwe levensmoed,
kan ik niet geloven dat Hij iets in hun leven doet!”

Zo kan elke christen, in de loop der tijden,
een stukje van dat glorieuze litteken zijn.
De sporen van het zelf geleden leed
nog slechts een donkere schaduw in de ogen.
Terwijl de diepe vreugde, onverwoestbaar en aanstekelijk,
het heilig waarmerk blijft van Zijn verrijzenis!

Slotgebed - Zending en zegen - Orgel