

Palmzondag 2021

dekenale livestreamviering - volgtekst

Zegening van de palmen

Evangelie van de intocht

Huld lied

ZJ 351, strofen 1-2-3

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.
Doet open nu de poorten, de Koning moet er door.
“Och, Here, geef nu voorspoed”, zo roepen zij in koor.

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?
Ik zie de Koning komen die op een ezel rijdt,
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.

Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd
en aan de boom gehangen en als een vrucht geogst.

Gij, hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?
Het roept vandaag “hosanna” en morgen “weg met Hem”.

Openingsgebed

Eerste lezing

Jesaja 50,4-7

*In de eerste lezing is ‘de lijdende dienaar’ aan het woord.
In deze figuur herkennen wij Jezus,
die door alle lijden heen blijft vertrouwen op God ...*

Tussenzang

ZJ 368

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,
ik roep het ‘s nachts en Gij laat mij maar roepen.

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Onze vaders hadden vertrouwen in U,
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht mij hoofdschuddend uit.

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

“Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.”

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Evangelie: het lijdensverhaal

*Tijdens het lijdensverhaal zingen we enkele keren een strofe van het lied
“Jezus, om uw lijden groot”.*

Jezus om uw lijden groot, om uw leven en uw dood,
die volbrengen ‘t recht van God. Kyrie eleison!

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt,
Om de woorden die Gij spreekt. Kyrie eleison!

Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult
als men vrucht’loos zoekt naar schuld. Kyrie eleison!

Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij. Kyrie eleison!

Homilie - Geloofsbelijdenis

Voorbede

Luister, Heer, wees ons genadig!
Laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid!

Offerande - Gebed over de gaven - Grote Dankgebed

Onzevader - Gebed om vrede - Lam Gods

Communie - Communielied

ZJ 371

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon.
O hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon.
O hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag,
hoe lijdt gij nu zo deerlijk! Ik groet u vol ontzag.

O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad!
Gij eens in 't licht gedragen, door engelen omstuwd,
wie heeft u zo geslagen, gelasterd en gespuwd?

O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan!

Bezinning na de Communie

Jean-Paul Vermassen

De Goede Week is voor mij de krachtigste week van het jaar!
Het is een stille week: zoveel onrecht, zoveel lijden, zoveel verlies.
Het is een goede week: zoveel trouw, overgave en moed.
Het is een heilige week: zoveel herkenning, verbondenheid en hoop.
Het is de krachtigste week van het jaar: stenen worden weggerold;
duisternis wordt verlicht; de graankorrel wordt kiemkracht.

Slotgebed

Zending en zegen