

**Openingslied***ZJ 131, strofen 1-5-6-7*

Bode die zijn weg bereidde, stem die riep in de woestijn  
dat men God een weg moest banen. Zou hij de Messias zijn?

Jezus heeft de stem vernomen, Hij is in de rij gaan staan.  
Hij wou ook dat men Hem doopte, Hij daalde in de Jordaan.

“Zie het Lam”, zei toen de dooper, “de Messias die ons redt”.  
En een duif kwam toegevlagen. Wie heeft daar toen op gelet?

Uit de wolken klonk het teder: “Dit is mijn beminde Zoon”.  
En nog stond de Heer in ‘t water, in het midden van de stroom.

**Gebed om ontferming**

Heer Jezus, Gij maakt u klein en laat u door Johannes dopen.  
Wij zijn niet altijd zo nederig en voelen ons liever belangrijk.  
Heer, ontferm U over ons ...

Christus,  
Gij hebt U gans uw leven laten bezielen door de kracht van de Geest.  
Wij kunnen Gods Geest nog meer ruimte geven in ons leven.  
Christus, ontferm U over ons ...

Heer, Gij leefde uit het vertrouwen in Gods altijddurende liefde.  
Wij zoeken nog teveel onze zekerheden  
in kleinmenselijke overwegingen ...  
Heer, ontferm U over ons ...

**Eer aan God****Openingsgebed**

## **Eerste lezing**

*Jesaja 55,1-11*

*De profeet nodigt ons uit om te zoeken wat echt waarde heeft:  
Gods Woord is het voedsel dat ons ten volle doet leven ...*

## **Lofzang uit Jesaja 12\***

*refrein: P-209*

*refrein: Gij zult in vreugde water putten uit de bronnen van heil!*

## **Tweede lezing**

*1 Johannes 5,1-9*

*De apostel Johannes beschrijft in een brief  
hoe God getuigt dat Jezus zijn Messias is ...*

## **Alleluia**

*naar ZJ 3b*

*Cantor: Alleluia ...*

*Allen: Alleluia ...*

*Cantor: Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:  
“Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.”*

*Allen: Alleluia ...*

## **Evangelie**

*Marcus 1,7-11*

*acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen!*

## **Homilie**

## **Geloofsbelijdenis**

## **Voorbede**

Heer God, openbaar uw LIEFDE  
aan mensen die ten onder gaan aan verdriet,  
aan mensen die vastgelopen zijn en niet weten hoe ze verder moeten,  
aan mensen die vastgeroest zitten in wrok en haat. Laten we bidden.

Heer God, openbaar uw HEERLIJKHEID  
in mensen die andermans leed aanvoelen en helpen dragen,  
in mensen van vrede en verzoening,  
in mensen die hoop, vertrouwen en toekomst openen.  
Laten we bidden ...

Heer God, laat uw GEEST rusten op onze geloofsgemeenschappen:  
op de zorgen en de uitdagingen waar wij voor staan,  
op al het mooie dat op kiemen staat,  
op de goede wil en de trouwe inzet van zoveel mensen ...  
Laten we bidden: ...

Voor de parochiegemeenschappen van ons dekenaat ...  
Laten we bidden ...

## **Offerande**

*sololied door Cantor*

## **Gebed over de gaven**

## **Grote dankgebed**

## **Onze Vader**

## **Gebed om Vrede**

## **Lam Gods**

## **Communie**

## **Communielied**

*ZJ 606, volledig*

Wie ingaat tot dit water gaat in tot die het water schiep:  
de liefde van de Vader is als het water diep.

Wie ingaat tot dit water gaat met die inging in ons vlees,  
de Zoon van de genade die uit de dood herrees.

Wie ingaat tot dit water, ontvangt die op het water zweeft,  
die is uit Zoon en Vader, de Geest die eeuwig leeft.

En opstaand uit dit water vergeet hij 't land dat hij verliet,  
omdat hij land en water opnieuw geboren ziet.

## **Bezinning na de Communie**

Als je voelen mag  
dat je geliefd en bemind bent door een medemens,  
dan krijg je vleugels.

Als je geloven kan  
dat je ten diepste geliefd en bemind bent door God,  
dan ontvang je een onverwoestbare levenskracht.

Als je anderen kan helpen om te geloven  
dat ze ten diepste geliefd en bemind zijn door God,  
dan schenk je leven aan mensen.

Kijk maar naar Jezus.  
Zijn levenskracht putte Hij uit het besef dat God Hem beminde.  
Door dit vertrouwen uit te stralen en door te geven  
schonk hij leven en schenkt hij leven, altijd weer !

## **Slotgebed**

## **Zending en Zegen**

## **Orgel**