

Vakantie

verwonderen - verstillen - verbeelden

woensdag 5 augustus

vakantie is ... een open kerk bezoeken

Zutendaal O.L.Vrouw Tenhemelopneming

Er was eens ...

In het begin van de 13e eeuw werd op deze plek een romaanse kerk gebouwd (de onderbouw van het koor is bewaard gebleven). In 1304 verwierf de Abdij van Averbode het patronaatsrecht van Zutendaal: de paters bouwden prompt een nieuwe kerk (bewaard: de toren en de middenbeuk).



O.L.Vrouw Tenhemelopneming Zutendaal

In 1598 werd de kerk door krijgsbenden in brand gestoken. Vermoedelijk is daarna het huidige gewelf en bovengedeelte van het koor tot stand gekomen.

In 1896 werd de kerk uitgebreid: zo kwamen er de huidige neogotische zijbeuken en transeptarmen.

Moet je zien!

De arduinen doopvont dateert uit de 15e eeuw.

De twee barokke biechtstoelen dateren uit 1671 en 1731. En de preekstoel uit 1670.

Het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zutendaal Heil der Kranken is een 16e-eeuws gepolychromeerd eikenhouten beeld. Ook is er een 15e-eeuws triomfkruis en een Sint-Rochusbeeld van omstreeks 1700. De kerk bevat schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Het atelier Stalins en Janssen uit Antwerpen vervaardigde de eind-19e-eeuwse glas-in-loodramen, die gebeurtenissen uit het leven van Maria voorstellen. De Kruiswegstaties zijn uitgevoerd op koperen platen en zijn een kopie

zoek
kerk in dekenaat Genk

van de Kruiswegstaties in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen.

O.L.Vrouw, Heil der Kranken

Sinds eeuwen trekken mensen op bedevaart naar het miraculeuze Mariabeeld van Zutendaal. Volgens de legende wilde men eerst elders de kerk bouwen; maar elke ochtend was alles weer afgebroken. Een boer had op een nabijgelegen plaats, een licht gezien, en stelde voor om op deze plaats eens een poging te wagen. Bij de graafwerken vond men dit Mariabeeld. En daarom werd hier de kerk gebouwd. De mensen van Zutendaal houden jaarlijks op 15 augustus een processie met hun wonderbare beeld. Jammer genoeg maakt corona dit jaar ook deze processie onmogelijk ...



Open Kerk

De devotiekapel in de voet van de toren is dagelijks geopend. Vanuit deze kapel heb je een mooi zicht op de gehele kerk.

De kerk is gelegen in de Daalstraat, 3690 Zutendaal.

Deze vakantietip is een initiatief van *Zoekpunt*, kerkplek in Shopping 2 te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie met een zinvolle beleving, een vakantie met een ✝ .

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatiecentrum, de 'winkel' van Bisdom Hasselt).

verboden op de openbare weg te werpen • dekenaatgenk.be •  @DekenaatGenk

