

Vakantie



donderdag 9 juli

vakantie is ...

... quality time met de kids

creativiteit - verbondenheid - groeien in geloof

vertrouwen

Heb jij wel eens over water gelopen? Niet in een regenplas gestapt, maar écht over water gelopen? Dat kan niet zul je denken. Toch is het gebeurd: Petrus, een leerling van Jezus, stapte over het water naar Jezus toe. En dat ging hartstikke goed, totdat hij om zich heen keek, alleen maar water zag en bang werd. Op het moment dat hij twijfelde, zonk hij. Gelukkig was Jezus daar om hem te redden en is hij niet verdronken.



Als je voor het eerst van een grote glijbaan gaat, ben je dan bang? Ga je dan toch van die glijbaan of niet? Ben je in het zwembad wel eens van de springplank gesprongen of van de waterkant het zwembad in gedoken? Wat je op zo'n moment ook kiest, het is allemaal goed.

Soms zijn er momenten dat je het gewoon moet doen ook al vind je het eng. Er was eens iemand die zei: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan." Je moet niet overmoedig zijn, zomaar risico's nemen. Je mag wél vertrouwen hebben, dat het goed komt. Erop vertrouwen, dat er iemand is die je helpt. Je ouders zijn er natuurlijk voor je. En je oma en opa. Misschien zijn er nog mensen in je leven, die je op weg helpen. En durf er ook op te vertrouwen, dat God er is om je te beschermen.

Hoe werkt dat dan? Als jij dat wil, dan doet God zijn armen om je heen en beschermt je. Het kan zijn, dat je het voelt. Dat is een fijn, warm en veilig gevoel.



Leg eens een mandarijn (of sinaasappel) in een grote kom met water. Wat gebeurt er dan? Leg vervolgens een mandarijn zonder schil in diezelfde kom met water. Wat gebeurt er dan? De eerste mandarijn blijft drijven omdat hij een schil om zich heen heeft. Een mantel die beschermt, net zoals armen die je beschermen. Zo

voelt het dus als je voor God kiest en op Hem vertrouwt.

zoek
kerk in dekenaat Genk

Werkwijze

Het bijgevoegde doosje mag je mooi maken zoals jij dat zelf graag wilt. Dat kan met viltstift, verf, stickers of door bijvoorbeeld figuurtjes op gekleurd papier te tekenen of uit het papier te ponsen en erop te plakken.

Voor het doosje op de foto hiernaast is onder andere servtentechniek gebruikt. Er bestaat speciaal decopatch-papier, maar je kunt ook het bovenste laagje van een servet gebruiken.

Met een kwastje breng je eerst speciale lijm (Mod Podge of Decopatch-lijm) aan op het doosje en vervolgens op het servet door vanuit het midden naar de buitenkant te strijken.

Als het doosje klaar is, schrijf je je naam op een stukje papier en doet dat in het doosje, waarna je het doosje met de deksel afsluit.

Zo wordt het papiertje met je naam erop beschermd door het doosje.



Deze vakantietip is een initiatief van *Zoekpunt*, kerkplek in Shopping 2 te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie met een zinvolle beleving, een vakantie met een ✚ . Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.

MAANDAG	<i>bezinnend wandelen</i>
DINSDAG	<i>een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die in de Bijbel voorkomen)</i>
WOENSDAG	<i>een open kerk bezoeken</i>
DONDERDAG	<i>quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)</i>
VRIJDAG	<i>opruimen in je huis en in je hoofd</i>
ZATERDAG	<i>een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt en de week nadien uit te lenen)</i>
ZONDAG	<i>rustdag met een inspirerende gedachte</i>

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatiecentrum (de 'winkel' van Bisdóm Hasselt).

verboden op de openbare weg te werpen • dekenaatgenk.be • @DekenaatGenk

