

# Vakantie

donderdag 30 juli

*vakantie is ...*

*... quality time met de kids*

*creativiteit - verbondenheid - groeien in geloof*

## Jezus ontmoeten

Heb jij Jezus wel eens op bezoek gehad? Zou je Jezus wel eens in levende lijve willen ontmoeten? Weet je dat je Hem overal kunt tegenkomen ... Wie weet wel vandaag. Lees dit verhaal maar eens:



Er was eens een vrouw, die heel gelovig was. Ze ging niet alleen elke zondag naar de kerk, ze bad ook elke morgen thuis een gans uur lang; en elke avond bad ze nog eens een uur. Ze had één grote wens ... en dat herhaalde ze ook dikwijls in haar gebed: ze wilde zo graag Jezus eens ontmoeten.

Ja, ze wist wel dat Jezus overal is en dat Jezus altijd luistert als iemand bidt, maar ze wilde Jezus eens echt zien met haar eigen ogen, Hem aanraken met haar eigen handen ...

Op een morgen, toen ze weer aan het bidden was, hoorde ze duidelijk Jezus' stem:

"Vandaag wordt jouw gebed verhoord. Ik kom jou vandaag bezoeken". Wat was ze blij! Onmiddellijk begon ze haar huis te poetsen: stofzuigen, borstelen, schuren ...

Daar ging de bel! Het vrouwtje deed open en ...

... daar stond een arme bedelaar: "een aalmoes alsjeblieft" ...

"Lieve man", zei het vrouwtje, "hoe graag ik je ook zou helpen, ik heb vandaag echt geen tijd.

Ik verwacht namelijk hoog bezoek. Kom maar een andere keer terug!"

Het vrouwtje had haar borstel nog maar net terug in de hand genomen of daar werd weer gebeld. Zou het deze keer ...?

Het was haar blinde buurman. Of ze niet even tijd had

**zoek**  
kerk in dekenaat Genk

om hem een brief voor te lezen.

"Nu gaat het echt niet. Maar morgen loop ik even bij je binnen", zei het vrouwtje. En de deur ging terug dicht.

Opnieuw rinkelde de bel. Het was Fina, een oud vrouwtje. Die kwam af en toe zomaar wat kletsen om de dag om te krijgen. "Morgen, Fina, vandaag heb ik het echt te druk!"

Ringeling! Daar stond haar neefje, die zijn been gebroken had. Of zij hem niet even met de auto naar de bibliotheek wilde brengen ... Het vrouwtje zuchtte:

"Hoe graag ik je ook zou helpen, vandaag kan het echt niet. Ik verwacht bezoek en ik moet het hele huis nog poetsen en ik word voortdurend gestoord ..."

Jezus liet wel nogal op zich wachten. Het was al avond geworden. Ah, de bel ... zou Hij er nu zijn? Aan de deur stond een vreemdelinge. Zij brabbelde iets in moeilijk verstaanbaar Frans. Als ze nu niet op Jezus wachtte, zou ze even met haar meelopen naar het OCMW, maar ja ... Ze gebaarde dat ze haar niet begreep en deed de deur dicht.

Het was tijd voor haar avondgebed. "Jezus, Je had me deze morgen toch beloofd dat Je op bezoek zou komen. Waar ben je gebleven? Ik heb je niet gezien?"

Heb jij geteld hoe vaak er bij dat vrouwtje aan de deur is geklopt? Iedere keer dat er iemand bij haar voor de deur stond, was dat iemand die hulp nodig had. Dus Jezus heeft al die keren bij haar op de stoep gestaan, zonder dat ze dat in de gaten had. En al die keren heeft ze die persoon, Jezus dus, niet geholpen en weggestuurd. Ze had – zoals Jezus in zijn leven vaak heeft voorgedaan – een ander kunnen helpen. Draai dit blad maar eens om voor de oplossing.

1. een bedelaar, die een aalmoes vroeg: de handen van Jezus
2. de blinde buurman, die een brief niet kon lezen: de ogen van Jezus
3. Fina, die behoefte had aan een babbel: de mond van Jezus
4. de neef met een gebroken been die naar de bibliotheek wilde: de benen en voeten van Jezus
5. een vreemdelinge, die hulp nodig had: het hart van Jezus



## Knutselen

Leg de puzzelstukken – die kun je via <https://bit.ly/2CWJ Apa> downloaden – op de juiste plaats en bedenk dan hoe jij met je handen, voeten, mond, ogen en hart een ander kunt helpen.

