



zaterdag 11 juli

*vakantie is ...
... een goed boek lezen*

GOD EN DE KUNST VAN HET VISSSEN *De persoonlijke zoektocht naar God van een eigenzinnig Joods filosoof*

Marc-Alain Ouaknin
Lannoo 2016
253 blz
19,99 euro

Wie op zoek gaat naar God, gedraagt zich best als een visser, stelt Ouaknin. Die gooit zijn haak uit en wacht en wacht. En als die beet heeft, gooit die de vis terug. Zo doen echte vissers dat. En dus ook de gelovigen. Het gaat erom te wachten en te wachten. En dan een bijzondere ervaring los te laten. Is het trouwens al opgevalen dat een vraagteken op zijn kop er eigenlijk uitziet als een vishaak? Vragen stellen, daar gaat het om in het geloof!

Op zijn eigenzinnige manier gaat Marc-Alain Ouaknin in zijn boek *God en de kunst van het vissen* op zoek naar God. Deze rabbijn is een autoriteit. Zijn werk werd reeds in dertig talen vertaald. En hij wordt wel eens 'de Spinoza van de 21e eeuw' genoemd. Onophoudelijk stelt hij vragen en wrikt hij zogenaamde zekerheden los. Dit doet hij op zijn eigen joodse manier.

In zijn boek denkt Marc-Alain Ouaknin na over God en de wereld. Het Hebreeuwse woord voor wereld is olam. De stam van dit woord betekent ook verdwijning. Ouaknin redeneert verder: in het scheppen heeft God zich teruggetrokken om de wereld wereld te laten zijn. Daaruit dringt een vraag zich op: is God dan wel in de



zoek
kerk in dekenaat Genk



wereld aanwezig? Het joodse denken geeft een eigen antwoord: tezelfdertijd is God er wel en niet. Vanuit het zijn (être) en het niet-zijn (non-être) ontstaat het peut-être. God kan zijn, dus, misschien ...
Of om het met joodse humor te zeggen: wat is iemand die het bestaan van God niet aanvaardt? Een idioot. En iemand die het bestaan van God wel aanvaardt? Een gelovige idioot.

Marc-Alain Ouaknin daagt uit: met spitsvondigheden, woordspelletjes, joodse verhalen en stevige vragen wil hij de lezer en de toehoorder aan het denken zetten.

We eindigen met dit korte verhaal uit zijn boek. "Rabbi, waarom zijn de mensen allemaal verschillend", vraagt het kind. "Omdat ze allemaal beeld van God zijn", antwoordt de rabbi.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 10 juli. En het is er ook te koop. Vanaf zaterdag 17 juli kan u het inkijkexemplaar ook voor een week uitlenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie met een zinvolle beleving, een vakantie met een ✚ . Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.

MAANDAG	<i>bezinnend wandelen</i>
DINSDAG	<i>een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die in de Bijbel voorkomen)</i>
WOENSDAG	<i>een open kerk bezoeken</i>
DONDERDAG	<i>quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)</i>
VRIJDAG	<i>opruimen in je huis en in je hoofd</i>
ZATERDAG	<i>een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt en de week nadien uit te lenen)</i>
ZONDAG	<i>rustdag met een inspirerende gedachte</i>

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatiecentrum (de 'winkel' van Bisdom Hasselt).

verboden op de openbare weg te werpen • dekenaatgenk.be •  @DekenaatGenk 