



KERKEN IN AS • GENK • LANAKEN • MAASMECHELEN • ZUTENDAAL

*Plots opent zich een pad. Alsof de weg jou roept. Aarzelend stap-  
mel je 'ja'. Je stapt verder in vertrouwen ... je wordt geleid ...*

#### IN VELE VORMEN

Roeping kent vele vormen! Vanuit het doopsel en vormsel is zelfs elke christen geroepen en gezonden om vanuit zijn gelovige levenshouding een verschil te maken.

Het is zeker waar voor zogenaamde sociale beroepen: mensen, die hun werk in het onderwijs of in de zorgsector als een roeping beschouwen, zijn een zegen voor velen!

Ook het christelijk huwelijk is een roeping, zeker weten!

#### PRIESTER

Voel jij je geroepen om priester te worden?

Dan kan je contact opnemen met priester Bart Benats, verantwoordelijk voor de priesteropleiding vanuit ons bisdom:  
[bart.benats@skynet.be](mailto:bart.benats@skynet.be).

Een priester blijft ongehuwd als teken van zijn volledige toewijding aan God en mensen.

#### DIAKEN

Zowel gehuwde als ongehuwde mannen kunnen diaken worden. Als je getrouwd bent, dan maak je deze keuze als echtpaar (dan spreken we over 'diakenkoppel').

Als jullie hieraan denken, kunnen jullie contact opnemen met priester Bart Benats: [bart.benats@skynet.be](mailto:bart.benats@skynet.be).

[dekenaatgenk.be](http://dekenaatgenk.be)

• [secretariaat@dekenaatgenk.be](mailto:secretariaat@dekenaatgenk.be)

•



@DekenaatGenk

verboden op de openbare weg te werpen



# ROEPING

## PAROCHIEASSISTENT

In de parochiepastoraal kunnen er sinds een twintigtal jaar naast priesters en diakens ook leken worden benoemd. Men noemt deze mensen parochieassistenten (al dragen ze vaak grote verantwoordelijkheden).

Je wordt parochieassistent(e) na een opleiding van ongeveer vier jaar.

Info bij priester Bart Coenegrachts: [bart.coenegrachts@scarlet.be](mailto:bart.coenegrachts@scarlet.be).

## RELIGIEUZE

Verder zijn er nog vele vormen van religieus leven, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Een goed overzicht vind je op de website van de Unie van Religieuzen van Vlaanderen: [www.urv.be](http://www.urv.be).

## LEKENORDES

De meeste religieuze congregaties hebben de laatste jaren nieuw leven geblazen in de zogenaamde 'derde ordes'. Naast de ongehuwde broeders en zusters zijn dit groepen van leken, die hun gezinsleven, beroepsleven en engagement een bijzondere gelovige diepgang willen geven.

Ook hierover vind je info op [www.urv.be](http://www.urv.be).

## MEER INFO

Als je googelt op "roeping in veelvoud" kom je terecht op de webpagina van Roepingenpastoraal Vlaanderen.

Op die site vind je een schat aan informatie!

